

God, groot in Liefde



Op zaterdag 27 oktober 2007 startte het provinciaal kapittel van de zusters van Don Bosco te Groot-Bijgaarden in het oasecentrum van de salesianen. Dit provinciaal kapittel is de concrete voorbereiding op het Algemeen kapittel dat in september van volgend jaar zal van start gaan te Rome. De kapittelleden en de genodigden werden in een gebedsmoment – met als titel “God, groot in Liefde” - ontvangen door zr. Lutgardis Craeynest, provinciale van de zusters van Don Bosco. Zij verwoordde dat dit “een belangrijk moment is in de

groeï en de realisatie van ons leven als ZDB. Deze open denkdag wordt verrijkt door de aanwezigheid en de inbreng van de salesiaanse familie: vanuit hun inbreng kunnen we op verschillende manieren kijken naar ons charisma.”

Dit gebedsmoment bracht ons meteen bij de kern van het thema: “Geroepen om vandaag teken en uitdrukking te zijn van Gods preventieve liefde”.

Na het inleidend bezinningsmoment met de uitdrukkelijke bede om Gods Geest, kwamen de 48 deelnemers van deze eerste dag samen in de “kapittelzaal” waar de moderator van dit kapittel, dhr. Theo Strous meteen de doelstelling verwoordde van deze 4-daagse bijeenkomst. Als “veranderingsdeskundige” kon hij het kort en krachtig onder woorden brengen: “Welke zijn de belangrijkste peilers van ons leven en werken die we in de toekomst willen realiseren?” en “Wat moeten we ondernemen, welke acties of wegen moeten we bewandelen om deze te verwezenlijken?”

De samenvatting van het vierde en vijfde thema waar de zusters gedurende de voorbije maanden hebben aan gewerkt werd voorgesteld. De thema’s waren: “De gemeenschap, profetie van liefde” en “De dynamiek van de liefde in de zending”.

Daarna volgde de inbreng van de leden van de salesiaanse familie.

In het groepsgesprek, na het middagmaal, werden we uitgenodigd om te zoeken naar een drietal aspecten die belangrijk zijn in ons leven en werken en die we voor de toekomst willen uitbouwen; en daarbij de vraag hoe deze te realiseren. Het plenum gesprek dat daarop volgde verschillende aspecten. Tijdens het slotmoment verwoordde één van de deelnemers dat zij vooral getroffen werd door de “oprechte openheid, de dialoog en het samen denken. Dit is zeker een garantie voor de toekomst, zowel de nabije toekomst voor het verdere verloop van het kapittel als voor de verdere toekomst van de zusters van Don Bosco.”

De dag werd afgesloten met een stemmige eucharistieviering. (A.D.)